

Μην αφήνετε
τα φυσίγγια
να “ανθίσουν”



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΣ





Μία από τις πιο βασικές αρετές του κυνηγού είναι να χάνεται μέσα στο δάσος, σιωπηλός και αθόρυβος, χωρίς κανείς να μπορεί να υποψιαστεί το πέρασμα του από εκεί.

Σκιά ανάμεσα στις σκιές του δάσους, η καθαριότητα είναι για τον κυνηγό... μισή αρχοντιά, στους τόπους που τόσο αγαπάει να βρίσκεται!

Τα σκουπίδια, οι πλαστικοί κάλυκες των φυσιγγίων, τα κάθε φύσεως απορρίμματα, δεν πρέπει να αφεθούν «καταναλώνουν» την ακεραιότητα της φύσης και τα τοπία της, όπως οι άνθρωποι καταναλώνουν μια σοκολάτα ή ένα πακέτο τσιγάρα.

Και σε αυτό ο κόσμος των κυνηγών και οι οργανώσεις του, ούτε πρέπει, ούτε θέλουν, ούτε και δικαιούνται να μην αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.



Μερικές από τις επιπτώσεις του σύγχρονου πολιτισμού στα φυσικά ισοζύγια, ίσως είναι σήμερα αναπόφευκτες...

Το σκουπίδι, όμως, που παράγει η προσωπική συμπεριφορά του καθενός μας στην ύπαιθρο, δεν μπορεί να αντλήσει δικαιολογίες από πουθενά.

Θέμα κουλτούρας, αισθητικής και αγάπης για τους κυνηγότοπους είναι μόνο.

Στο βουνό ή στο δάσος, οι κυνηγοί... δίνουν κάθε φορά «εξετάσεις».

Από τον τρόπο που θα κυνηγήσουν, από τη στάση και τις συμπεριφορές τους, από τις «πλειοψηφίες» και τις «μειοψηφίες» που διαμορφώνονται στις τάξεις τους, εξαρτάται συχνά και το πως αποτυπώνεται το «είδωλο» της κυνηγετικής κοινότητας στην υπόλοιπη κοινωνία.



Η ίδια η συμπεριφορά τους, το «αποτύπωμα» που αφήνουν πίσω τους φεύγοντας από τον κυνηγότοπο, αποκαλύπτει και το είδος της ευθύνης που αντιλαμβάνονται απέναντι στη φύση και στην άγρια ζωή...

Τους τελευταίους μήνες, πολλοί κυνηγετικοί σύλλογοι της Στερεάς Ελλάδας, έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις ευθύνης για τη δημιουργία ενός εθελοντικού συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης των καλύκων, που απορρίπτονται κατά την κυνηγετική δραστηριότητα.



Όχι σκουπίδια όχι πλαστικά στην ύπαιθρο και στα Βουνά

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενθαρρύνει και – σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας – θα βοηθήσει αυτές τις προσπάθειες, ώστε η αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση από την κυνηγετική δραστηριότητα, να είναι η μικρότερη δυνατή. Άλλωστε, το ίδιο το κυνήγι αποτελεί έναν αυθεντικό τρόπο για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να συνομιλήσει με τη φύση, να συνδεθεί με την ύπαιθρο, να την αγαπήσει και να στρατευθεί συνειδητά στην υπόθεση υπεράσπισης της ακεραιότητάς της. Με σύνθημα «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, στην ύπαιθρο και στα βουνά», η εκστρατεία έχει, ήδη, ξεκινήσει! Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλεί τον κάθε κυνηγό, να γίνει ενεργό μέλος και «πρεσβευτής» αυτής της προσπάθειας.



Αγαπάω τα βουνά
και τα δάση.
Βρίσκομαι εκεί
όσο πιο συχνά μπορώ...
Και όταν φεύγω,
φροντίζω όλα πίσω μου
να είναι σαν να...
μην πέρασα ποτέ!

